

Interview met Tim Aerts en Eliesah Vanden Dorpe

Matilda steunt Oeganda; hoe zijn jullie daarmee in contact gekomen?



De roots van Matilda vzw liggen in onze persoonlijke passies en ervaringen. Tim heeft Oeganda en andere Afrikaanse landen meerdere keren bezocht. Tijdens die reizen zag hij dat er nog grote noden zijn, vooral op het vlak van onderwijs en toegang tot boeken. Eliesah is werkzaam als logopediste en heeft een enorme passie voor lezen. Het idee om onze krachten te bundelen en samen te werken aan leesbevordering in kansarme gebieden kwam daardoor vanzelf.

Zo ontstond Matilda vzw, met als missie om kinderen de kracht van verhalen en boeken te laten ontdekken. Oeganda is voor ons een logische startlocatie omdat de nood daar hoog is, en we daar via Tims netwerk al goede connecties hadden.

Jullie actie is gericht op scholen; welke concrete vormen neemt dit aan?



We focussen ons op het leveren van cultureel relevante boeken, geschreven door lokale auteurs, en het opzetten van schoolbibliotheken. De meeste scholen in Oeganda hebben onvoldoende kwalitatieve boeken, waardoor kinderen hun leesvaardigheden niet kunnen ontwikkelen. Wij doneren dus niet

alleen boeken, we leiden ook leerkrachten op om deze effectief te gebruiken en leesactiviteiten te organiseren. Daarnaast organiseren we leesclubs en activiteiten om kinderen het plezier in lezen bij te brengen.

Jullie hulp is direct, zonder tussenpersonen; er komt toch nog veel bij kijken?



Dat klopt, er komt heel wat bij kijken! Een belangrijk aspect van ons werk is het zorgvuldig selecteren van lokale partners in Oeganda. We kiezen die partners welke onze visie delen en een sterke connectie hebben met de gemeenschappen waar we werken. Deze samenwerking is cruciaal omdat zij de lokale context het beste

kennen en ervoor zorgen dat onze hulp ook echt op de juiste plek terechtkomt.

Vanuit België houden we nauw contact met onze partners en volgen we de projecten samen op. Deze opvolging en samenwerking zijn essentieel voor het slagen van onze projecten. We willen namelijk niet alleen boeken leveren, maar ook een blijvende impact hebben. Dit betekent dat we erop toezien dat de boeken goed worden gebruikt, leerkrachten worden opgeleid en de projecten duurzaam zijn op lange termijn.

Wat delen jullie nog graag met onze lezers?



De warmte en het enthousiasme van de Oegandese kinderen zijn echt onbeschrijflijk. Het moment dat een kind een nieuw boek openslaat en helemaal opgaat in een verhaal, is onbetaalbaar. Voor veel kinderen zijn wij hun eerste toegang tot leesmateriaal, en dat verandert hun wereld.

Met slechts 4 euro kunnen we al één kind toegang geven tot boeken en leesplezier. Dat betekent dat een kleine bijdrage al een enorme impact kan hebben. Door te investeren in leesvaardigheid geven we kinderen niet alleen kennis, maar ook hoop en de mogelijkheid om hun dromen waar te maken.